



TELVE

Volume 2, Issue 10

Special days in May:

- May 11, Mothers Day
- May 19th, Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day

Inside this issue:

Jack Layton's message	2
19 Mayıs Mesajı	3
To Mom	3
With Prof. John Kennedy	4
Youth in our community : Erdem Erinc	4
Alev Hinçer ile Söyleşimiz	5
Free Computer Training Program	5
Zeynep ve anneler günü	6
1 Mayıs	7
Anelik	8
Mabeyin Restorant	9, 10
Anneler Günü	11
The Turkish Society is on Facebook!	12
Yazışma Grubumuzu Kullanıyor Musunuz?	13

Ey Türk Gençliği!

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinedir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsaî bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-û zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdî! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Söylev' den 20 Ekim 1927

You, the Turkish youth!

Your primary duty is to forever protect and defend the Turkish independence and Turkish Republic.

This is the mainstay of your existence and of your future. This foundation is your most precious treasure in the future, as well, there will be malevolent, within and abroad, who will seek to deny your birthright.

If one day you are compelled to defend your independence and the republic, you shall not reflect on the conditions and possibilities of the situation in which you find yourself, in order to accomplish your mission.

These conditions and possibilities may appear unfavorable. The adversaries who scheme against your independence and your Republic may be the representatives of a victory without precedent in the world.

By force or by ruse, all citadels and all arsenals of our dear fatherland may have been taken; all of its armies may have been dispersed and all corners of the country may have been physically occupied.

More distressing and more grievous than all these, those who hold and exercise the power within the country may have fallen into gross error, blunder, and even treason.

These holders of power may have even united their personal interests with political ambitions of the invaders.

The nation itself may have fallen into privation, and may have become exhausted and desolate.

You, the future sons and daughters of Turkey!

Even under such circumstances and conditions, your duty is to redeem Turkish independence and the Republic!

The strength you shall need exists in the noble blood flowing through your veins.

Ankara, 20th October 1927



TELVE

Message for Children's Day from Jack Layton, M.P



House of Commons

Jack Layton, M.P.

Constituency Office

Toronto-Danforth
221 Broadview Avenue, Suite 100
Toronto ON M4M 2G3
Tel: 416.405.8914
Fax: 416.405.8918

Parliamentary Office

House of Commons
Ottawa, ON K1A 0A6
Tel: 613.995.7224
Fax: 613.995.4565
Email: layto@parl.gc.ca

April 21, 2008

It is a great honour that, on behalf of the federal New Democratic Party, I extend warm wishes to the Turkish Society of Canada as you mark International Children's Day.

Originating in Turkey in 1920, this day has been recognized by the United Nations since 1954 and now, by countries all around the world. It is very encouraging to see Turkey as the leader in such a compassionate and caring celebration for children. Turkey has always been progressive and forward-thinking in its policies and actions – transforming National Sovereignty Day into International Children's Day is just one example of many.

I send a special note of thanks to the Turkish Society of Canada for promoting this day as part of your organization's mandate. I know many are thankful to you for your continued hard work.

To all the families celebrating with their children, I wish you the best. Children are our future and it is everyone's responsibility – from family to community to country – to instill love, positive life lessons and a sense of hope for all children.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads "Jack Layton". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

Jack Layton, MP (Toronto-Danforth)
Leader, New Democratic Party of Canada

19 Mayıs Mesajı

Sayın üyelerimiz;

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Atatürk'un gençlerimize hediye ettiği bu anlamlı gün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımı ve Türk Milletinin bağımsızlığının başlangıcıdır. Aynı zamanda kendisi, doğum günü sorulduğunda 19 Mayıs'ı söylemiştir.

Bugünü sizlerle kutlamak isteyen Atatürk bakın gençliğe nasıl seslenmiş;

“ Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseletecek ve yaşatacak sizsiniz.“

Bayramınızı bir kez daha kutlar, Kanada ve Türkiye'deki çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Turkish Society of Canada

To Mom

BEFORE I WAS MYSELF YOU MADE ME, ME,
WITH LOVE AND PATIENCE, DISCIPLINE AND TEARS,
THEN BIT BY BIT STEPPED BACK TO SET ME FREE,

ALLOWING ME TO SAIL UPON MY SEA,
THOUGH WELL WITHIN THE HEADLANDS OF YOUR FEARS,
BEFORE I WAS MYSELF YOU MADE ME, ME,

WITH DREAMS ENOUGH OF WHAT I WAS TO BE,
AND HOPES THAT WOULD BE SCLUPTED BY THE YEARS,
THEN BIT BY BIT STEPPED BACK TO SET ME FREE,

RELINGUISHING YOUR POWERS GRADUALLY,
TO LET ME SHAPE MYSELF AMONG MY PEERS,
BEFORE I WAS MYSELF YOU MADE ME, ME,

AND BEING GOOD AND WISE, YOU GRACEFULLY,
AS DANCERS WHEN THE LAST SWEET CADENCE NEARS,
BIT BY BIT STEPPED BACK TO SET ME FREE,

FOR LOVE INSPIRES LEARNING NATURALLY,
THE MIND ASSENTS TO WHAT THE HEART REVERES,
AND SO IT WAS THROUGH LOVE YOU MADE ME, ME,
BYE SLOWLY STEPPING BACK TO SET ME FREE.

BERKE ENBATAN



**Berke Enbatan annesi
Tülin Enbatan ile**

TELVE

With Prof. John Kennedy



John Kennedy, Tuba Koktay and Aynur Ilkay

Tuba Koktay

Prof. John Kennedy, well-known perceptionist psychologist at the University of Toronto Scarborough honored us with a presentation entitled: 'The Blind Man Esref Armagan from Turkey, Who Paints and Draws' on April 17th, 2008 at the David Dunlap Observatory (DDO).

Prof. Kennedy focuses on the psychology of perception and cognition as it relates to art, on line pictures drawn by both the sighted and the blind, and metaphoric representation in pictures such as political caricatures.

Prof. Kennedy began his research at Harvard University and then move to Toronto and has been with University of Toronto since 1972. He has been awarded the prestigious Berlin fellowship called the Wissenschaftskolleg zu Berlin and will work in the Institute for Advanced Study in Berlin,

Germany from October 2008 to July 2009.

I met Prof. Kennedy in February 2008 when he first visited the DDO for a public Lunar Eclipse event. He was delighted to meet with us and see the Observatory. When I learned that he was the professor who worked with Esref Armagan, I was intrigued. I had heard about Mr. Armagan through some Turkish Media coverage and found this subject to be amazing. I thought this was a great opportunity for me to invite him to give a talk about his studies on Mr. Armagan at the DDO. He gladly accepted and we are very happy for the line of communication between him and the local Turkish community that has developed.

Some 45 people attended his presentation at the Observatory and met with him that night. Prof. Kennedy's talk was indeed

very interesting. After the talk, he continued his discussion while enjoying refreshments in the DDO's grand library.

Participants had a chance to see the largest telescope in Canada that night and also look through a smaller telescope set up outside on the front lawn to view Saturn.

To learn more about Esref, see: '<http://www.armagan.com/>'; and to learn more about Prof. Kennedy, go to: '<http://webapps.utsc.utoronto.ca/ose/story.php?id=959>'.

This event was hosted by Dr. Tuba Koktay, Outreach Coordinator at the David Dunlap Observatory and was supported by the Turkish Society of Canada.

Thanks everyone for your help and support at this event!

Youth in our community : Erdem Erinc



Erdem Erinc

This month, meet Erdem Erinc. He was born on June 4, 1980 in Istanbul, Turkiye and moved to Canada at a very young age and currently resides in Mississauga.

Erdem holds an Honors BBA from Wilfred Laurier University with a CA designation (Canadian Institute of Chartered Accountants).

He currently works as a Mergers & Acquisitions Tax Manager at PricewaterhouseCoopers LLP.

His hobbies include Swimming, skiing, soccer, tennis and traveling. Erdem is fluent in English and Turkish.

Erdem is also a member of the Board of Directors for the Turkish Society of Canada Board as Treasurer...and always smiling!

Alev Hinçer ile Söyleşimiz

11 Nisan 2008 Cuma Edenrose etkinliğimizde, İnsan Kaynakları Uzmanı Sayın Alev Hincer Kanada'daki iş piyasası, iş arama yolları özgeçmiş hazırlama teknikleri, iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili gerçekten değerli deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kanada'daki Türk toplumunun büyük kısmının belki geçmişte, belki günümüzde karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlarından biri bu iki saatte masaya yatırıldı.

Toronto Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Sayın Hincer, İstanbul Üniversitesi'nden de MBA derecesi almıştır. 1999 yılından bu yana da Certified Human Resources Professional sertifikasına da sahiptir. Sayın Hinçer özellikle hem Türkiye hem de Kanada'da insan kaynakları

alanında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olduğu için, her iki ülkenin uygulamalarını karşılaştırıp Kanada'da iş arayan Türk toplumu üyelerinin nelere dikkat etmesi gerektiğini; iş arama özgeçmiş yazma ve iş görüşmelerinde yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerinde durdu.

Toplantıya Kanada'da uzun süredir bulunanlar yanında, Türkiye'den yeni gelmiş yada Kanada'da iş hayatına yeni atılacak toplum üyelerimizden oluşan bir grup katıldı. Şununun ardından gerek toplantıya katılanlar sorularına oldukça açıklayıcı yanıtlar aldılar. Tüm katılımcıların ortak görüşü bu toplantının daha geniş kesimlere ulaşacak şekilde tekrarlanması oldu. Özellikle toplantı bitiminden sonra da gelen sorular benzer bir toplantının mutlaka tekrarlanması

gerektiğinin kanıtı gibiydi.

Sayın Alev Hincer'e bize zaman ayırdığı için, katılımcılara da sorularıyla etkinliğimizi zenginleştirdikleri için teşekkür ediyoruz.



Alev Hincer ile soylesi

Free Computer Training Program

Date: May 18, 08 to July 18, 2008

Time: morning or afternoon

Location: Woodgreen Community Services call for location Toronto

Internationally Recognized Computers / MS Office XP Course and Certification

Government Subsidized

Course Consists of 7 Modules

- * Introduction to Computers
- * MS Windows
- * MS Word
- * MS Excel

* MS Access

* MS PowerPoint

* Internet Explorer / MS Outlook

Course Objective: To remove computer skills as a barrier to employment.

Time: Course given over a 16 week period and can be done faster.

Classes are in the mornings 9.00am to 12.00pm or afternoons 1.00pm to 4.00pm, four days a week.

Class Starts: Every two weeks.

Certification: Provides an internationally recognized and accepted

certification after completing the seven modules. Course credit maybe transferred to an Ontario College.

WoodGreen Community Services Information courtesy Employment Services Information Warehouse Funded by:

Employment Ontario Programs Are Funded in Part by The Government of Canada

Phone: 416 645-6000 ext. 1133

Email: aayvazian@woodgreen.org

TELVE

ZEYNEP VE ANNELER GÜNÜ



Anneler günü diyorlar bir teleş bir koşuşturma acaba hangi annemin günü ki?

Her gün düşünüyorum, Oktay'a sordum bilmiyorum anneme sordum. Kapıdan giren ilk anneme sordum, hangi annemin günü anne diye? O da bir şeyler anlattı ama anlamadım ki . Olsun peki dedim anlamış gibi yaptım ama anlamadım. Gece en ıyısı yarın anneme sordum dedim, ona bir şey sorunca sarılıyor ağlıyor anlatıyor ben en çok o annemi seviyorum. Sabahı zor ettim, kapıdan girer girmez anne senin günün mü dedim? Evet ama bütün annelerinde dedi. Nasıl dedim?

Herkesin annesinin günümüştü dedi, anneye resim yaparsın dedi, ama hangisini çizeyim ki diye düşündüm? En iyisi ben Oktay'a sorayım. O da bilmiyorum dedi. Bizim annemiz yok ki dedi, neden dedim? İşte yok dedi! Oktay ağladı, ellerimle göz yaşlarını silecektim ittirdi...

Bende gitim, odada ağladım, peşimden geldi ve benim göz yaşlarımı sildi. Ağlama, annemiz gelecek dedi yine anlamadım ama Oktay ağlamasın diye sordum.

Anneme sormaya gitim. Anne benim annem nerede dedim? O ne demek, bak biz buradayız ya dedi. Ama Oktay bizim annemiz yok diyor!

Anlaşıldı gel Zeynep dedi. Aldı beni götürdü, kucağına oturttu. Bak Zeynep, senin annen yok. Tabii ki buradaki bir çok çocuğunda.... Der demez Oktay'ın dedim? Aklım onda hep... Onunda, dedi. Peki nereye gittiler? Zeynep, seni Zeynep Kamil

Dogum evinin önünde buldular. O yüzden adın Zeynep. Kim bırakmış kimse bilmiyor dedi. Oyle çaresiz, öyle çaresizdim ki o anda hiç bir şey anlamadım sadece ağlamak istedim ve anenmin kucağından atladiğim gibi Oktay'a baktım yoktu. Odama gidip ağladım ağladım anne neredesin dedim? Dua ederek uyudum oracıkta...

Anne neden beni biraktın, yoksa yoksa sen Zeynep Kamil'e mi gittin? Anne neden beni de götürmedin, anne ya Oktay'ın annesi nereye gitti? Bir sürü kardeşim var burada, anne onları da sen mi bıraktın? Müdür babam siz kardeşiniz diyor, ne demek anne? Sen de kardeşine mi gittin anne? Anneler günümüştü, ben senin resmini yapayım mı anne? Bir kaç gün bu fırtınalı zamanı yaşadım boyun bükerek. Bu gece çok dua edeceğim anne, ne olur gel ruyama gel anne resmini yapacağım. Anne sen meleksin değil mi? Anne, anneler melek diyor müdür babam, cennet de diyor. Anne neden beni de götürmedin cennette? Bende melek olurum anne, hiç seni üzmem anne, yemeğimi yerim, hiç bir yeri dağıtmam anne, ne olur anne sarıl bana...

Uyumak istiyorum anne, gel rüyama gel anne...

Öylece uyumuş kalmıştım annem gelmişti o bir melekti onun kokusu sanki cennet gibi diğer anneler gibi değildi. Kucağına aldı beni, salıncak gibi elleri öyle güzeldi ki. saçlarımı okşarken kadife gibi öpen dudağı, annem gibi anne anne kokun, kucağın ne kadar güzel. Dünya gibi cennet gibi

anne...

Sabah olmuştu, Zeynep kalk kahvaltı zamanı dedi annem. Ama ben gözlerimi açmak istemiyordum, sen gitme diye öyle sıkı kapattım ki, açmayacağım! Kal anne, kollarım boynunda sarılı kalsın, ne olur anne ne olur? Yataktan gözlerimi açmadan kalktım, düştüm anne. Haydi yüzünü yıka dedi annem, gitim yıkamadım sularda boğulursun diye. Anne kahvaltı da ne var biliyorum, sanada yedireceğim, anne ne olur gitme bak açmıyorum gözlerimi... Ah anam ah sandalyeye takılıp düştüm, işte açtım gözümü. Gittin anne, gittin... Ne olur anne, geri gel ne olur, bak yarın anneler günü resmini çizdim, vereceğim anne vereceğim... Gelmedin anne, esmın kaldı elimde. Anne ben hiç Zeynep Kamil'e gitmeyeceğim, Oktay'da öyle diyor... Biz evleneceğiz Oktay'la anne, onun babasında yok hoş benimde yok ama o rüyasında görmedi bende... Dua et diyorum, gelirler diyorum, gelmesinler diyor! Ama Zeynep biz hiç Zeynep Kamil'e gitmeyeceğiz diyor ... Yıllarca yüzlerce annelerle anneler günü kutladım anne sensiz şimdi benim anneler günüm kutlanıyor anne iki torunun ben ve Oktay ellerinden öpüyoruz cennet kokulu anam kokun üzerime sınımış duruyor hala unutmadım bir tek gece rüyada olsa kucağına alışını ama anne ben çocuklarımı kucağımdan hiç indirmedim indirmiyeceğim ciğer parem annemmmmmmmmmmm ... Bu vesile ile tum annelerin anneler gununu kutluyorum.

GURBET MELEĞİ

I MAYIS

Bugün İstanbul'daki 1 Mayıs Emekçi Bayramı kutlamaları maalesef engellerle karşılandı. Bu engellemeler arasında Polisin emekçilere karşı kullandığı sayısız göz yaşartıcı gaz bombası en önemli olay olarak karşımıza çıktı. Meydanlarda ve sokak aralarında kullanılan bu bombalar yetmiyormuş gibi bir de hastane içinde kullanıldı. . Burada sormak gerekmez mi, biz savaş halinde miyiz? Karşımızdaki insanlar Türk evladı değil mi? 1 Mayıs Emekçi Bayramında ve birlikte coşku içinde kullanılması gereken bir bayramda bizim insanımıza karşı nasıl bu göz yaşartıcı bombalar kullanılıyor anlamış değilim. Dünyanın bütün ülkelerinde bu bayram kutlanıyor. Her yerde insanlar emeğe saygı sloganıyla meydanlarda bu emekçi bayramını kutlarken ne acıdır ki biz İstanbul'da iki büküm olmuş ihtiyarlarımızın üzerine, geleceğimizi emanet etmeye uğraştığımız küçük yavrularımızın üzerine ve değişik hastalıklardan dolayı hastanelerde yatmakta olan hastalarımızın üzerine göz yaşartıcı bombaları atıyoruz. Çok acı olaylar bunlar. Beni derinden üzdü, çok rahatsız oldum.

Ben Kanada'da yaşıyorum. 1 Mayıs günü sabah haberlerinde gördüğüm manzara gerçekten beni derinden sarstı, çok üzüldüm. Bu olaylarla ilgili haberleri dışarıda anlatırken çok utandım. Çünkü o anda her ülkede bu bayram kutlanıyordu ancak bizim ülkede olduğu gibi değil coşku ve şenlik içinde kutlanıyordu bu ülkelerde. Fakat bizim ülkemizdeki kutlamalarda dehşet vardı. Keşke ülkemizden dünyaya yayılan bu dehşet anları hiç yaşanmasaydı ve bu ürkütücü manzaralar karşısında bizlerde böyle utanmasaydık. Sanırım biz ülke olarak daha insanın değerini anlayamadık ve emeğe karşı saygımızı yerine getiremedik diyorum. Burada bir çağrı yapmak istiyorum ve diyorum ki ey meclisteki ahali daha kaç gemi alsam oğluma ve damadıma kaç fabrika kurayım hesaplarını yapmayın artık. Vatan yok oldu ona sahip çıkmaya çalışın. Makam mevki ve araçlar peşinde koşmayın artık, size yakışmıyor. Bence İstanbul'da yaşanan bu günkü olaylardan dolayı İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü ile olayların içinde yer alan ve adeta hırslarından çatlama noktasına gelen bütün polisler istifa etmelidir. Çünkü böylesi kötü olaylara neden oldukları için insanlık bunu gerektiriyor. Olaylar esnasında kaldırım kenarında sıkışmış olan o zavallı kız çocuğu ne yapmıştı size. Terorist miydi, vatanımı satmıştı ne yaptı size söyleyebilirsiniz? Sadece karnını doyurmaya çalışıyordu. Ona yapılan bunca zulüm ve sergilenen bunca iğrenç görüntüler insanları kahretti biliyor musunuz? Yaşadığım bu ülkede eğer böyle iğrenç manzaralar sergilense mutlaka ilgili bakan istifa edecektir. Ardından diğer suçlulara istifa etmeleri için yol açacaktır. Burada ufak kazalarda bile sorumlular hemen istifa etmektedirler. Çünkü burada insan hakları son derece önemlidir. Artık bizde de olmalı, insan haklarına saygı gösterilmeli. Yoksa dünyada Türk gibi olmaktan çıktık mı nedir bu yapılanlar?

Saygıyla
Gurbet Meleği



Happy Birthday TELVE!

The shapes and patterns left by the grounds on the cup and saucer is called "TELVE" in Turkish. And we named Turkish Society of Canada's on-line document as "TELVE" a year ago hoping that it will be another sharing platform for the community.



Telve is 1 year old!

Please let us know how we are doing.

TELVE

Annelik

Aynur İlkay

Allah'ın kadınlara nasip ettiği bu yüce paye ve vazife bazı şahıslar tarafından çok hafife alınıyor. Mesela bir meslek sahibi olabilmek için kolej veya üniversite bitirilip, bazan okuduğu sahada master veya doktora yapılıyor. Bunun yanı sıra insan yetiştirmek için gidilecek bir okul yok. İnsan yetiştirmek için sadece hamile kalmak yeterli değil. Bir insanın yetişmesindeki en önemli rolü anneler oynar. Yavrusunun ilk ve hayat boyu sürecek öğretmenliğini büyük bir fedakarlıkla üstlenir. Onu yönlendirir, dürüst olmasını, çalışkan olmasını, arkadaşlarıyla ilişkilerinde nasıl davranması gerektiğini öğretir.

Bazı kişilerin hoşuna gitmeğe bilir, ama bence en iyi anneler hayvanlardır. Yavrularını dünyaya getirir, onları besler, yalar, paklar. Bütün bildiklerini 6-8 hafta içinde yavrularına öğretir. Tehlikelerden korunma yollarını, dostlarını düşmanlarını, nasıl avlanacaklarını tek tek öğretir.

Yıllar önce bir oğlum henüz gözleri açılmamış bir kedi yavrusuyla eve geldi, annesini otomobil çiğnemis. Yavruyu damlalıklıkla besleyerek büyüttük. Hayatımda gördüğüm en cana yakın kedi idi. Çünkü annesi ona hiç bir şey öğretmeden olmuştu. Biz onu sadece besleyip büyüttük. Onu hayata hazırlamayı bilmiyorduk. 2-3 yaşındayken çalındı. Bulduğumuz şehirde gazeteye, radyoya ilan koydum ama bulamadık. Halbuki

annesini ona yabancı insanlardan uzak durmasını öğretirdi. Biz onu büyütmiş ama ona iyi bir anne olamamıştık. Bu da ispat ediyor ki sadece besleyip büyütme yeterli değil.

Bazı insanlar hayatta annelerinden babalarından görmediklerini çocuklarına verirler. Çünkü ömür boyu o verdikleri şeylerin eksikliğini hissetmişlerdir. Bazanda annelerinden babalarından gördüklerini aynen çocuklarına yaparlar. Çünkü onlar için önlere bir örnek vardır onlarda o yoldan yürürler.

Evet her bebeğin bir karakteri vardır, genede çocuk yoğrulup şekil verilmeye hazır bir hamura benzer. Ona ilk şeklini anne verir. Şimdi babanın hicmi rolü yok diyeceksiniz. Aile bir bütündür. Anne ve baba birbirlerine destek vererek bebeklerini çok daha rahat büyütür ve rahatlıkla kurdukları kuralları yürütebilirler. Besleme, uyku, banyo düzeninden başlar eğitim. Çocuğu oyuncuğa boğmak, istediği kadar TV seyrettirmek eğitim değildir. Evde düzensiz kuralsız büyüyen çocuk okulda daha ilerde de hayatta zorlanır. Okulun kuralları çocuğu şıkar, okulu sevemez. İlerde hayatında da başarıya ulaşması güç olur.

Çocuk iki şekilde beslenir. Birinci beden büyüyüp gelişmesi için muntazam öğünlerde şut, mama, yemekle beslenerek. İkinci ruh sağlığı için sevgiyle. Sevgi ruhun

gıdasıdır. Her canlı sevgiye muhtaçtır. Bitki, hayvan, insan hepsi sevilme için yaşar. Sevgi dolu insanlar etrafına sevgi saçar ve hayatta rasladıkları güçlükleri rahatlıkla göğüslerler. Şu muhakkaktır ki sevgi verildikçe çoğalır. Sevilme isteyen önce sevmesini öğrenmelidir.

Çocukla arada öyle bir sevgi bağı kurmak gerekir ki her zaman ailesinin kayıtsız şartsız arkasında olduğundan emin olmalıdır. Hiç zaman çocuk annesinin veya babasının sevgisini kaybedeceğinden korkmamalıdır. Bu demek değildir çocuğun yaptığı hatalar hoş görülecek veya görmezden gelinecek. Asla çocuğun iyiliği için hatalarının düzeltilmesi icabında yaptığı hata için cezalandırılması gerekir. Çocuğa bir şey yasaklanır, veya o anlık hayır denirse sebebi önün anlayacağı şekilde izah edilmelidir.

Bu günün çocukları ne kadar iyi yetiştirilirse dünyanın geleceğini o derece garantilemiş oluruz. Elimizdeki yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirmek Allah'ın bizlere verdiği vazifeyi layığı şekilde yerine getirmek, bizlerin annelik ve insanlık görevimiz. Bütün annelere bu kutsal görevlerinde başarılar dilerim.

“Çocukla arada öyle bir sevgi bağı kurmak gerekir ki her zaman ailesinin kayıtsız şartsız arkasında olduğundan emin olmalıdır.”



TELVE

Mabeyin Restorant

Varol Karslioglu

Mississauga, Ontario

Mabeyin, günümüz Türkçesinde belki de giderek unutulmuş bir kelime. Arapça kökenli ve "iki şeyin arası" demek.

Osmanlı döneminde, sarayda, haremlik ve selamlık arasında yer alan ve padişahın misafirlerini ya da vezirlerini kabul ettiği, yemek de yenilen bölümlere mabeyin deniyordu. Bu bağlamda Mabeyinci de padişahların halk ve kurumları ile olan ilişkilerine bakan, padişahın buyruklarını ilgililere, halkın dileklerini ise padişaha iletmekle görevli olan kişilere verilen addı. Ayrıca, iki kişi arasındaki ilişki mabeyin olarak tanımlanıyordu. (Mabeyinimizde; aramızda)

Bu yazının konusu olan Mabeyin ise, Kısıklı, İstanbul'daki, Antep mutfağının görkemli bir biçimde yaşatıldığı mekanın adı.

Mart ayındaki 10 günlük yoğun İstanbul ziyaretimin bir akşamını, 12 kişilik bir arkadaş grubu olarak Boğaziçi sirtlarındaki bu köşk restoranda geçirdik.

Türk mutfağını oluşturan yöresel lezzetler içinde büyük bir ağırlık taşıyan, lahmacun ve içli köftenin çok ötesinde bir zenginliğe sahip olan Antep mutfağının bu mekanda bir gastronomi ve kültür abidesine dönüştüğüne tanık oldum.

Mabeyin'e daha önce bir defa gitmiş olmakla birlikte bu kez daha yakından inceleme ve mutfak ve diğer lojistik bölümleri de görme şansına sahip oldum. Çok uzaklardan, Ontario'dan geldiğimi söyley

erek işletme müdürü sayın Erhan Altun ile tanıştım.

Beş ayrı salon ve bir lobi bardan oluşan kapalı mekanda 420, bahçe düzeninde 350 olmak üzere 770 kişi kapasiteli ve yüzden fazla kişinin çalıştığı Mabeyin için yapılan yatırım tutarı hakkında Erhan Bey'in düşüncesi, böyle bir yatırımın öncelikle hobi ve gönül işi olarak yapılabileceği ve sadece kar amaçlı olarak bu boyutta bir projeye cesaret edilemeyeceği şeklinde. Kendisi bana bir rakam telaffuz etmedi ama ben gördüklerimden sonra bunu, milyon doların katları olarak tahmin ediyorum.

Tarihine göz atacak olursak, Mabeyin'in sahiplerinin kebab ve baklava serüveni, 1958 yılında Gaziantep'te başlamış ve 1975 yılında İstanbul Laleli'de kurulan Çavuşoğlu müessesesi ile ikinci kuşak tarafından devam ettirilmiş. Kısıklı'daki bugünkü restoranın restorasyon (zaten restoran kelimesinin, restore etmekten geldiğini de parantez içinde not edelim) çalışmaları için 2000 yılında düğmeye basılmış ve Eylül 2003'de proje tamamlanmış. Ve girişimcilerin hayalini gerçek kılan Mabeyin Restoran, döneminin özelliklerine uygun olarak hayata döndürülen, 1900'lü yılların başlarında inşa edilmiş, Neo-Klasik çizgiler ve Osmanlı konak mimarisinin özelliklerine sahip tarzdaki Mabeyin Köşklerinde işletmeye açılmış.

O akşamki yemeğin organizatörü olarak, saat 18'den geceyarısına kadar kaldığım mekanda, hiç aksamayan ve adeta bir senaryoya göre sahnelenen bir film akıcılığındaki servis, beni etkiledi. Oldukça zengin bir menüde, her şeyi tatmak mümkün olamayacağından, servis ekibinin görüşlerinden yararlanarak tercihlerimizi oluşturduk. Kişisel görüşüm, hem haşlanmış, hem de kızarmış içli köfteyi mutlaka denemeniz, fındık lahmacundan da ödün vermemeniz şeklinde. Bu tabii başlangıçlar için. Ana yemeklerde ise, grup olarak gidiyorsanız, herkesin değişik kebab çeşitleri sipariş etmesi ve paylaşma yoluyla farklı lezzetleri aynı öğünde tatmanız. (Seçimlerinizde özellikle patlıcan kebabı, fıstıklı kebab, ve ali nazik kebabını tavsiye ederim.) Zeytinyağlılar konusunda da aynı yaklaşımı benimseyebilirsiniz. Böylece tek bir yemekten yediğiniz miktar azalacak, ancak lezzet deneyiminiz birkaç kat artacaktır. Peki bu yemeği nasıl noktalandık? Evet tahmin ettiğiniz gibi, muhteşem baklava çeşitleri ve gerçek Türk kahvesi ile. Giderek daha az işletmecinin uğraştığı ve Nescafe kolaylığını tercih ettiği yeme-içme aleminde, usulüne uygun olarak kömür ateşinde pişen Türk kahvesi böyle bir mekandaki yemek ritüelinde şık bir kapanış oluşturdu.

Daha sofistike bir deneyim yaşamak isterseniz, yukarıda bahsettiklerimin dışında, Antep Mutfağı'nın yöresel tatları olan yuvarlama, ekşili ufak köfte, ekşili



Mabeyin Restorant



Varol Karslioglu sagda, Mabeyin Restorant mutfağında

Mabeyin Restorant

taraklık ve şiveydizi hafta sonları düzenlenen yöresel yemek günlerinde “tanyabilir” ya da rezervasyonla birlikte özel olarak sipariş edebilirsiniz.

Yemek boyunca işletme müdürü Erhan Bey ile uzun uzun sohbet etme ve bir mola vererek mutfak, soğuk hava depoları, bulaşıkhanesi gibi sahne arkası bölümleri gezme imkanına sahip olduk. Bu bölümlerin temizlik ve düzeni, salondaki servisin kalitesinin bu altyapıdan çok önemli bir güç aldığını bana düşündürdü. Depodaki etleri uzaktan görmek bile, kullanılan malzemenin kalitesi hakkında iyi bir fikir verdi ve sunulan lezzetlerin tesadüf olmadığını kulağıma fısıldadı.

Mabeyin’de geçireceğiniz bir akşamın faturası sadece yemek olarak bakıldığında doğal olarak çok yüksektir. Ancak bunu, Türk mutfağı ile ilgili zengin bir deneyim olarak görürseniz size makul gelebilir. Yediklerinizi sadece porselen bir tabakta değil, bu tabağı da içine alan bir kültür platformunun

üstünde hayal ederseniz, bu fiyatları anlayışla karşılırsınız. En doğrusu, bir gün İstanbul’a yolunuz düşerse, Avrupa ve dünya restoran rehberlerinde kendine yer bulan, Travel & Leisure, Food & Wine gibi saygın dergiler tarafından en iyiler arasında gösterilen Mabeyin’e uğrayarak kendi yarınızı oluşturmanız. Mabeyin’e bir Pazar sabahı Antep usulü bir kahvaltı için giderek lezzetlere değişik bir açıdan da bakabilirsiniz.

Beni böyle bir yazı yazmaya teşvik eden en önemli sebep ise şu oldu: Mutfağımızı, kültürümüzün önemli bir parçası görerek dünya vitrinine çıkararak ve böyle bir yatırım yapma cesaretini gösteren anlayışa mütevazı bir tebrik mesajı yollamak ve bunu siz okuyucular ile paylaşarak yapmak istedim. Örneğin, Kanaada’da, mutfağımızın en muhteşem lezzetlerinden biri olan dönerin adını bile, Gyro ya da Shawarma egemenliğinden kurtaramadığımızı hayıflandım. Tabi ki döneri gerçek kalitesinde yiyebileceğiniz yerlerin azlığı ya da yok-

luğu ayrı bir yazı konusu olabilir.

Kimbilir belki bir gün, Ontario’nun gastronomik çeşitliliğine, bir tür Mabeyin ile Türk mutfağı da büyük bir katkı sağlayabilir.



Mabeyin restoran çalışanları

“To catch the reader's attention, place an interesting sentence or quote from the story here.”

Anneler Günü

Anneler gününüz kutlu olsun.

Her kadının kucağı bir yavru ile dolsun

Analık duyguları kalblerde çağlasın

Gözler sadece mutluluktan ağlasın

Dudaklardan ninniler dökülsün

Yüreklere kin nefret sokulsun

Anneler coşkun bir sevgiyle anılsın Büyük bir özlemlerle yanlarına varılsın

Anneler benzer salkım soğude

Kulak vermek gerek verdiği öğüte

Dünya çarkı felek devamlı dönüyor

Ana mutluluğu yavrusunda görüyor

Aynur İlkay



TELVE

Garden of the Valley

Esra Tokmakci



Esra Tokmakci with her giant zucchinis

The Mississauga Valley Community garden is now opened for the season. If you are interested in growing fresh, organic food, enjoying the outdoors and socializing with your neighbors, this is the opportunity for you. Join the fun and discover why eating local food is one of the most significant choices you can make for yourself and the planet.

Ecosource is being partner with

the City of Mississauga on this project, and expanded our current "Garden of the Valley" at the Mississauga Valleys Park.

Please check their web site for the updates.

www.ecosource.com

Last year we growth tomatoes and zucchini mainly. It is not a big plot but was enough three of us.

This year, I got the same plot and few strawberry bushes was already there waiting for me.

Turkish Bazaar and Food Festival

Sayin uyelerimiz,

6 Haziran Cuma aksami Edenrose etkinliklerinin bu sezon son

gecesi. Bu aksamin etkinligi, dernege gelir elde etmeyi de amacladigimiz "Turk Urunleri Pazarı ve Yiyecek Festivali".

Bu etkinlikte masa kiralayip turk urunleri satisi yapmak isteyenler info@turkishcanada.org adresinden dernek yonetimiyle temasa gecebirlirler.

Saygilarimizla,

Turkish Society of Canada

Dear Members,

Friday, June 6th marks this season's final event at Edenrose Public

School. As a fundraising opportunity for the Turkish Society of

Canada, we will be hosting the "Turkish Bazaar and Food Festival".

All those interested in renting a table at this event to sell Turkish merchandise are invited to email info@turkishcanada.org to get in touch with one of our Board of Directors' members.

Sincerely,

Turkish Society of Canada.



Last Years Turkish Bazaar and Food Festival

The Turkish Society is on Facebook!

That's right, we've kept up with current events and created our very own spot in Cyber space! If you're on Facebook...which I'm almost certain you are...(and if you're not...WHY NOT???), then join the Turkish Society of Canada group. Just do a search for us and you'll find us and can become a member with the click of your mouse!

Updated regularly, the TSC group keeps you in the loop of upcoming events like:

June 6th—Grand Bazaar at Edenrose Public School

July 1st—Canada Day picnic at High Park

...to name a few!

What are you waiting for? Join the Turkish Society of Canada's Facebook group today and be in the know!

Go to www.facebook.com and search for Turkish Society of Canada

Erindale's Got Talent: A Search for Budding Young Artists

Omar Alghabra, Liberal Member of Parliament for Mississauga-Erindale is launching a drawing contest for the youth of Mississauga in an effort to showcase and promote drawings from aspiring young artists within the community. Details of the contest are as follows:

Winners will be chosen from the following different age categories:

- 6 to 10 years old
- 11 to 16 years old
- 17 to 20 years old

Winners from each category will have their drawings featured in the Omar Alghabra 2009 Calendar. This calendar will be distributed to every household in the constituency toward the end of the year.

Please note that all contestants must reside in the Mississauga-Erindale riding.

To enter, please submit:

- Your Name
- Home Address
- Phone Number
- Email Address
- Short description of the drawing

Please mail entries to:

Erindale's Got Talent 1270 Central Parkway West, Suite 305, Mississauga, Ontario, L5C

4P4. You can also email entries to:

Email: alghao1@parl.gc.ca

***DEADLINE FOR SUBMISSIONS:**

September 30th, 2008*



Omar Alghabra, Liberal Member of Parliament for Mississauga-Erindale

TELVE

Yazışma Grubumuzu Kullanıyor Musunuz?



Değerli Turkish Society of Canada üyeleri,

Yazışmalarımızı daha etkin, hızlı ve sağlıklı biçimde yapabilmek için oluşturduğumuz yahogroup'a (turkishsocietyofcanada)da üye olmanızı rica ediyoruz. Şu anda dernek üyelerimizin ancak yarısı yazışma grubumuza da üyedir. Duyurularımız, bilgilendirme notlarımız, çeşitli formlarımız bu grup altında izleneceği için üye olmanız bilgilere hızlı ve etkin biçimde ulaşabilmeniz için büyük önem taşımaktadır. Üye olmanız için turkishsocietyofcanada-subscribe@yahogroups.com adresine email atmanız,yada <http://groups.yahoo.com/group/turkishsocietyofcanada> sayfasında "Join This Group" komutunu tıklamanız ve yönergeleri izlemeniz yeterlidir. Yazışma grubumuz yalnızca dernek üyelerine açıktır, bu gruba üye olmak için dernek üyesi olmak gerekmektedir.

Üye olduktan sonra dilerse ayarlarınızı, "kişisel e-posta - individual email" "günlük özet – daily digest", "özel not – special notice" ya da " e-posta istemiyorum – no email " şeklinde değiştirebilirsiniz. Son alternatifi seçerseniz, tüm mesajları yine grubun web sitesi üzerinden okuyabilirsiniz.

Grubumuzda özellikle

Çevrenizdeki haberleri duyurabilir;

Çeşitli konularda diğer üyelerden yardım yada bilgi talep edebilir;

Diğer üyelerimize bilgi aktarabilir;

Derneğimiz ile ilgili önerilerinizi, eleştirilerinizi yada bekleşiklerinizi yazabilirsiniz.

Grubumuzdaki yazışmalar denetlenmemektedir,bu nedenle tüm üyelerimizin genel yazışma kurallarına uymalarını, grup amaçları dışında mesaj yollamamalarını ve yolladıkları mesajın altına "ad ve soyadlarını" belirtmelerini beklemekteyiz.

Grubumuza Kanada ve özellikle Toronto civarında faaliyet gösteren diğer Türk örgütlerinin mesajları, derneğimiz adresine gönderildiği takdirde ,amaçlarımıza ve yazışma kurallarına uygun olmak kaydıyla Dernek Yönetimi'nce bilgi amaçlı olarak aktarılmaktadır.Bu nedenle mesaj kalabalıklığından kaçınmak için Sizlerden aynı bilgiyi tekrar göndermemenizi rica ederiz. Bunun yanında çeşitli kaynaklardan alınan ancak "spam" niteliği taşıyan mesajların gruba gönderilmesinden özellikle kaçınılmasını da ayrıca rica ederiz.

Gerek grup üyeliği, gerekse de ayarlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bizimle bağlantıya geçiniz. Mesajlarınızı info@turkishcanada.org adresine gönderebilirsiniz.

Yazışma grubumuzu daha etkin kullanalım, dayanışmamızı arttıralım.

Turkish Society of Canada “Membership Application Form”



Membership Category:

- () Individual member: \$20 (for one year starting signed date)
- () Student / Senior (+ 65): \$10 (f or one year starting signed date)

Member contact info:

Title: Mr. () Mrs. () Miss() Ms ()

Name: _____ Last Name: _____

Occupation: _____

Address: _____

City: _____ Postal code: _____ Province: _____ Country: _____

E-mail: _____ Phone: _____

Preferred type of contact: (please select one)

E-mail: _____ Phone: _____ Mail: _____

Referred by (if Applicable): _____

We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children (e.g. name, age):

Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the address at the bottom of the page. Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada. Thank you!

Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7

Web: www.turkishcanada.org , E-Mail: info@turkishcanada.org

Your business tag line here.



Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims to promote and participate in mainstream cultural, civic and social activities in visual arts, performing arts, literacy, music and culinary arts with unique activities.

The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to socio-economic development of the community that encourages new comers to socialize and integrate to the daily life. It supports community-based initiatives, collaboration with like-minded organizations and groups in four strategic areas:

- 1. Business and Community Development;**
- 2. Skills Development;**
- 3. Attracting and retaining youth;**
- 4. Improving access and usage of the community resources.**

t

Primary Business Address

Your Address Line 2

Your Address Line 3

Your Address Line 4

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com



Thank you for your support.

Latest member count is 168 !

Calendar of Events



May 2, 2008	Let's Dance
May 9, 2008	Social Security Systems by Nuri Sansarlioglu
May 16, 2008	Sport Night
May 23, 2008	Turkish Movie Night
May 30, 2008	Healthy Digestion by Meziyet Yucel
June 6, 2008	Turkish Bazaar and Food Festival
July 1, 2008	Canada Day Picnic

- Volunteers for "TELVE", please contact us at telve@turkishcanada.org
- "Please consider the environment before printing the TELVE"